

*Graag brengen wij u het heuglijke nieuws dat wij de International Vedanta Society (IVS) uit Varanasi, India, gaan ondersteunen in de goede werken die zij doen voor kwetsbare kinderen en ouderen. Daarnaast willen wij u graag vertellen dat we net als vorig jaar de zomerkampen van de VSSS mede mogelijk maken. Tientallen kinderen krijgen hier de gelegenheid om zowel schoolse als spirituele lessen te volgen.*



## *Onze missie in India*

### **Samenwerking met de International Vedanta Society**

Op een prachtige manier hebben de wegen van onze oprichter, leraar en adviseur, mevrouw H.P. Blom (Tulsi Mata) en Swami Probuddhananda Puri, monnik van de International Vedanta Society (IVS) in Varanasi, zich gekruist in de zomer van 2024. Inmiddels is er een nauwe band ontstaan, waaruit onder andere deze samenwerking vanuit de stichting is voortgekomen. De IVS is een spirituele non-profit organisatie die in 1989 is opgericht door spiritueel leraar Sri Bhagavan (1942-2023). Deze staat open voor iedereen, ongeacht afkomst, geslacht, religie of maatschappelijke achtergrond. Sri Bhagavan wilde de mens bewust maken van zijn ware natuur, een van liefde en vrede. Hij deed dit door de leer van de eeuwenoude Vedanta te verspreiden. Hiermee wilde hij een meer vreedzame wereld scheppen.

## **Geven, offeren en dienen**

Dienstbaar zijn aan anderen is een van de pijlers waarop de IVS gestoeld is. Naast het delen van Vedanta organiseert IVS programma's, waarbij zij voedsel, kleding en dekens aanbieden in afgelegen, arme dorpen. Ook geven zij er gratis medische zorg. Volgens Sri Bhagavan is het allerbelangrijkste dat je weet wie je werkelijk bent: op die manier kun je je leven echt veranderen en betere leefomstandigheden voor jezelf creëren. Daarom gaat het bieden van praktische hulp hand in hand met het aangeven van bewustzijn. En precies deze filosofie sluit naadloos aan bij de missie en visie van Stichting Sarasvati Mataji.

## **Auto om (spirituele) hulp te bieden in afgelegen dorpen**

Swami Probuddhananda Puri werkt vanuit de IVS in Varanasi. Om de afgelegen, arme dorpen in de omgeving te kunnen bereiken – waar hij kinderen onderwijst in de Veda's en medische hulp verleent – is een betrouwbare vorm van vervoer essentieel. De middelen voor een auto ontbraken en daarom ondersteunt Stichting Sarasvati Mataji dit project graag. De keuze viel op een terreinwagen die ook de ruigere wegen aankan en hem in staat stelt zijn dienstbare werk op moeilijk bereikbare plekken voort te zetten.



## *Afscheid van Moldavië*

Als kleine stichting is het nodig om keuzes te maken. In de afgelopen periode zijn we tot inzicht gekomen dat onze missie meer in India ligt. Daarom ondersteunen we de ouderen in het Moldavische Rogojeni in mei voor het laatst met het maandelijkse voedselpakket.

Voor u als donateur betekent dit dat het niet langer nodig is om aan te geven of u wilt doneren aan India of Moldavië.

## **Onze projecten in Moldavië**

Terugblikkend hebben we in samenwerking met MAX Maakt Mogelijk aan enkele mooie projecten mogen bijdragen in de afgelopen drie jaar. Zo maakten wij met uw donaties enige tijd maaltijden mogelijk voor 66 Oekraïense vluchtelingen in Vulcanesti en verzorgden wij sinds september 2022 maandelijkse voedselpakketten voor 60 ouderen in het rotsachtige plaatsje Rogojeni. Met de inhoud hiervan kunnen zij tenminste een warme maaltijd per dag eten.

Ook namen wij de restauratie van negen van hun vervallen huisjes voor onze rekening, zodat de ouderen in het dorp een veilig en warmer thuis kregen. Daarnaast droegen wij er twee jaar aan bij dat 110 ouderen hout en kolen kregen om gedurende de ijsskoude winters hun woningen te kunnen verwarmen.

MAX Maakt Mogelijk zal de hulp aan de ouderen in Rogojeni zelf voortzetten.

## *Nieuwe Zomerkampen van start in Zuid-India*



Er heerst op dit moment weer volop jeugdige bedrijvigheid bij het Vishwa Joy Therapy and Wellness Centre van de VSSS in Tumkur. Onder leiding van grondlegger en spiritueel leraar Guruji Murali is het zomerkamp van start gegaan. In Zuid-India is het nu zomervakantie. Zo'n vijftig jongens en meisjes tussen de elf en zestien jaar oud verblijven een maand lang op de ashram. Naast hun reguliere schoolse programma zullen zij ook leren hoe zij in verbinding met zichzelf, hun omgeving en de samenleving kunnen leven volgens de Indiase spirituele traditie. Zo krijgen zij les in pranayama's (oefeningen om de ademhaling te beheersen), meditaties, gebeden en bhajans (lofliederen).

### **Nieuw dak, keukengerei en een wasmachine**

Als stichting dekken wij niet alleen de verblijfskosten van de kinderen, ook droegen we bij aan een nieuw dak, een wasmachine en keukenapparatuur. Het dak van de 'Padma Muthyala Nilaya', de ruimte waar de kinderen slapen en ook les krijgen, was door het materiaal erg warm in de zomer en erg koud in de winter. Daarnaast lekte het tijdens het regenseizoen en gaf het lawaai. Voor de kinderen is het nieuwe dak een grote verbetering.

Met de aanschaf van een wasmachine kan het team van Guruji de kleding van de kinderen wassen. Nieuwe keukenapparatuur vergemakkelijkt het koken voor grote groepen. De verblijfskosten komen neer op 7,20 euro per kind per dag en voorzien in de kosten van het eten en lesmaterialen, als ook het honorarium en de reiskosten voor de onderwijzers. We hopen u snel meer te kunnen vertellen en laten zien wat de kinderen meemaken.

 *Tot stand gekomen*

Alle projecten van Stichting Sarasvati Mataji zijn mede dankzij de zegen van onze oprichtster, leraar en adviseur mevrouw H.P. Blom (Tulsi Mata) tot stand gekomen. Wij zijn haar zeer dankbaar voor haar betrokkenheid en inspirerende leiding.

 *Uw donatie blijft meer dan welkom en nodig*

Dank u zeer voor het mogelijk maken van deze hulp aan kansarme kinderen en kwetsbare ouderen. We zien dat het om meer gaat dan om praktische hulp: het gaat ook om verbinding, vertrouwen en geloof in elkaar en het goede. We hopen dat we op uw steun kunnen blijven rekenen, zodat wij ons voor langere tijd kunnen verbinden aan de projecten. En mocht u mensen kennen die onze projecten mogelijk een warm hart toedragen: stuurt u gerust onze nieuwsbrief door.

Wanneer we meer nieuws hebben, berichten wij u graag weer.

Wilt u doneren? [Klik dan hier.](#)

[www.sarasvatimataji.com](http://www.sarasvatimataji.com)



[welcome@sarasvatimataji.com](mailto:welcome@sarasvatimataji.com)