



Dankbrief december 2024

Graag brengen we u deze kerstgroet tijdens de laatste dagen van dit jaar, waarin wij onze dank naar u willen uitspreken. Daarnaast nemen we u graag mee in een korte terugblik op 2024. Hierin maakte Sarasvati Mataji met uw hulp projecten voor kinderen mogelijk in India en zorgden we voor maandelijkse voedselpakketten voor ouderen in het Moldavische plaatsje Rogojeni.

Kerstgroet



Wij willen u graag hartelijk danken voor uw warme betrokkenheid bij Stichting Sarasvati Mataji, in welke vorm dan ook. Uw bijdrage is voor de kwetsbare kinderen en ouderen in India en Moldavië zeer waardevol geweest. Hiermee hebben we hun concreet hulp kunnen bieden. Een blijk van naastenliefde, steun en omzien naar elkaar kan daarnaast hoop en geloof geven in de goedheid van mensen, zoals burgemeester Ruslan Groza van Rogojeni ons schreef.

Onze oprechte dank daarom voor het goede dat u mede in beweging heeft gezet. Dat dit u mag verwarmen en u eveneens hoop en geloof mag geven in deze tijd van wereldwijde onrust, onveiligheid en verdeeldheid. Wij hopen van harte dat we ook in 2025 samen met u bruggen mogen bouwen van verbinding en medemenselijkheid.

Mogen uw feestdagen gevuld zijn met licht en liefde.



Kort overzicht van onze activiteiten in 2024

Drie Herinnering Kampen in Zuid-India



Zo'n 150 kinderen tussen de elf en zestien jaar namen afgelopen zomer deel aan de Herinnering Kampen. Daar leerden zij van Guruji Murali en zijn team wat 'Be Good, Do Good' inhoudt. Want niet alleen volgden zij hun reguliere, schoolse programma, ook leerden zij hoe zij in verbinding met zichzelf, hun omgeving en de samenleving kunnen leven volgens de Indiase spirituele traditie.

Met de steun van Stichting Sarasvati Mataji werd het mogelijk om de kinderen te huisvesten, voeden en scholen. Van onze donaties zijn bijvoorbeeld een watertank en toiletruimtes gebouwd. Ook hebben wij de verblijfskosten voor de kinderen voor onze rekening genomen.

Happy en tevreden

Zowel de kinderen als hun ouders waren 'happy' en tevreden met alle opgedane ervaringen en herinneringen, vertelde Guruji Murali. Eén gezin was dusdanig geraakt door het programma dat zij aanboden seva te komen doen op de ashram van het Vishwa Joy Therapy and Wellness Centre. Inmiddels wonen deze ouders er met hun kind.

We hopen van harte dat de andere plannen van Guruji Murali ook doorgang kunnen vinden. Zo wil hij met zijn echtgenote en de ashram-gemeenschap een warm en spiritueel thuis bieden aan een aantal weeskinderen. En hun een stevige basis meegeven, zodat zij in hun volwassen leven het 'Be Good, Do Good' kunnen uitdragen en voorleven.

Elke maand een voedselpakket voor 60 ouderen in Rogojeni



Ook afgelopen jaar kregen 60 zorgvuldig geselecteerde ouderen uit Rogojeni (Moldavië) elke maand een voedselpakket dankzij uw donaties. Sinds september 2022 zetten wij ons in om de leefomstandigheden van ouderen in dit rotsachtige dorp te verbeteren. Zij leven in grote armoede en kunnen zelfs hun meest essentiële basisbehoefte, eten, niet betalen. Met de voedingsmiddelen uit dit pakket, zoals rijst, aardappelen, meel en uien, kunnen zij een maand lang in ieder geval één gezonde maaltijd per dag eten.

Begin 2024 kregen we bericht van de nieuwe burgemeester van Rogojeni Ruslan Groza. Hierin drukte hij zijn oprechte dankbaarheid uit voor onze bijdrage. *“[De voedselpakketten](#) die u hebt verstrekt aan 60 ouderen en gehandicapten dragen bij aan de verbetering van hun levenskwaliteit en versterken het geloof dat er mensen zijn die te goeder trouw aan hun zijde staan.”*

De leefomstandigheden van deze mensen gaan ons aan het hart. Wij zijn dankbaar dat we hen kunnen bijstaan.

 *Tot stand gekomen*

Alle projecten van Stichting Sarasvati Mataji zijn mede dankzij de zegen van onze oprichtster en adviseur mevrouw H.P. Blom (Mataji) tot stand gekomen. Wij zijn haar dankbaar voor haar betrokkenheid en inspirerende leiding.

 *Uw donatie blijft meer dan welkom en nodig*

Wij hopen u in het nieuwe jaar weer mooie berichten over onze (nieuwe) projecten te mogen brengen. Zodat we meer mensen in India en Europa kunnen bijstaan die het zwaar hebben en

kwetsbaar in de wereld staan. Onze wens is dan ook dat we in 2025 eveneens op uw steun kunnen rekenen. In deze zeer onrustige tijd is hulp alleen maar harder nodig. Stuur u daarom gerust onze nieuwsbrief door als u mensen kent die kansarme kinderen en kwetsbare ouderen mogelijk een warm hart toedragen.

Doneren? [Klik dan hier.](#)

Wilt u voortaan onze nieuwsbrief ontvangen? Via [onze website](#) kunt u zich aanmelden.

www.sarasvatimataji.com



welcome@sarasvatimataji.com