

Graag informeren wij u via deze nieuwsbrief over de laatste ontwikkelingen binnen Stichting Sarasvati Mataji. Zo treedt mevrouw Blom af als voorzitter van onze stichting en brengen we u heuglijk nieuws over onze (nieuwe) projecten: de Therapy Hall in India is klaar voor gebruik en dankzij uw gulle giften ondersteunen we 66 Oekraïense vluchtelingen in Vulcanesti, Moldavië.

Onze oprichter en voorzitter mevrouw Blom treedt af

Met de oprichting van stichting Sarasvati Mataji gaf mevrouw Blom in 2016 vorm aan haar lang gekoesterde wens om zich in te zetten voor de kansarmen van de wereld. Zes jaar lang was ze voorzitter van de stichting en was zij een lichtend voorbeeld hoe het helpen van mensen harmonieus samengaat met respect voor wie de ander is. Wij zijn zeer dankbaar dat mevrouw Blom nauw verbonden blijft aan de stichting als adviseur en drijvende kracht. Onze penningmeester Yvonne Lensink zal de taken van mevrouw Blom als voorzitter overnemen. Anna Pastor komt het bestuur versterken als nieuwe penningmeester.

[Wilt u meer lezen over het bestuur?](#)

De Sarasvati Mataji Guruma Kutir (Therapy Hall) is klaar om patiënten te ontvangen



De bouw van de **Therapy Hall** van de non-profit trust Vishwa Samrudhi Seva Samastha (VSSS) is in amper drie maanden afgerond. Dit project loopt werkelijk als een trein. Op 3 mei werd het gebouw ingewijd, waarbij gedurende de hele dag allerlei rituelen en offerandes plaatsvonden. Vanaf 10 mei kunnen hier zo'n veertig tot vijftig mensen gaan verblijven voor medische behandelingen. Arme kinderen en ouderen zullen hier gratis zorg krijgen wanneer zij deze nodig hebben.



De bouw van de Therapy Hall: Sarasvati Mataji Guruma Kutir

Elke dag hebben vijftien tot twintig mensen gewerkt aan de bouw van de Therapy Hall. Deze werkmannen krijgen twee keer per dag een maaltijd aangeboden. De ingrediënten hiervoor worden geschonken door Indiase mensen die de VSSS een warm hart toedragen.

Gedenkwaardige momenten



Offerande: het heiligen van de ingang in beeld

Het plaatsen van het voordeurframe van de Therapy Hall zorgde voor een prachtig ritueel: om de ingang te heiligen vond een offerande plaats, zodat eenieder die voet zal zetten over de drempel de positieve energie mag voelen.

Een ander gedenkwaardig moment deed zich afgelopen april voor in Nederland: op de 80^e verjaardag van onze voorzitter mevrouw Blom onthulde VSSS-voorzitter Guruji Murali de naam van de Therapy Hall: Sarasvati Mataji Guruma Kutir: dit om mevrouw Blom te eren en de donateurs van de stichting te bedanken en te herinneren.

Wij zijn dankbaar dat wij wat steentjes hebben kunnen bijdragen aan dit mooie project en gaan overleggen welke hulp daar nog meer nodig is.

Hulp aan Oekraïense vluchtelingen in Vulcanesti, Moldavië

Inmiddels steunen we dankzij uw gulle giften 66 Oekraïense vluchtelingen in het Moldavische Vulcanesti met voedsel, medicijnen, medische behandelingen en schoeisel. We zijn dankbaar deze hulp te mogen geven. Direct na de donatie ontvingen we een reactie van Nadejda, die het project leidt. Zij schreef dat fondsen als het onze ervoor zorgen dat deze vaak angstige en zieke mensen blijven geloven in het goede en in naastenliefde. Het geeft hun het gevoel dat ze niet alleen zijn, dat ze veilig zijn en dat alles goed gaat komen. Een donatie is zoveel meer dan geld geven, beseften we. Graag vertellen we u meer over dit project.

Samenwerking met *Max Maakt Mogelijk*

Tot medio april heeft u 22.103 euro gedoneerd voor Oekraïners die op de vlucht zijn geslagen voor de oorlog in hun land. Om dit geld zo goed mogelijk terecht te laten komen, hebben wij contact gezocht met *Max Maakt Mogelijk*. Deze stichting, waar Jan Slagter van omroep Max het boegbeeld van is, wil graag met ons samenwerken om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen en ook de kleinere, lokale projecten te kunnen voortzetten. *Max Maakt Mogelijk* steunt al jaren ouderen in Moldavië die in grote armoede leven. Inmiddels zetten hun contactpersonen ter plekke zich samen met vrijwilligers dag en nacht in voor de vele vluchtelingen die dit land binnenstromen.

Vluchtelingen in Moldavië

Om een idee te geven: Moldavië is net iets kleiner dan Nederland en telt ongeveer 3,5 miljoen inwoners. Sinds de start van de oorlog in Oekraïne vangen zij als buurland ruimhartig vluchtelingen op. En dat terwijl Moldavië zelf het armste land van Europa is. Ze delen het weinige dat ze hebben met mensen in nood. Veel vluchtelingen reizen door naar andere landen, maar anderen blijven: op dit moment gaat het om zo'n 100.000 mensen, vooral ouderen en moeders met kinderen.

Het project dat we steunen

Max Maakt Mogelijk heeft ons gevraagd om het project van hun contactpersoon Nadejda in Vulcanesti voor de duur van 30 dagen te steunen. Hierna kijken we opnieuw naar wat er nodig is. Nadejda zet zich normaal gesproken al in voor de armste ouderen en kwetsbare kinderen in haar woonplaats, maar heeft nu ook de zorg voor vluchtelingen op zich genomen.

Vulcanesti

Vulcanesti ligt vlak bij de grens met Oekraïne ter hoogte van Odessa. Het is een van de eerste plaatsen na de grensoversteek. Daarom zijn er sinds de aanval van Rusland op Oekraïne veel vluchtelingen in deze plaats aangekomen. Inmiddels heeft de tweede golf vluchtelingen Vulcanesti bereikt.

Hier gaat uw bijdrage naar toe:

- Drie maaltijden per dag voor 66 vluchtelingen. Per persoon kost dit 3,50 euro per dag. Deze mensen zijn ondergebracht in huurhuizen. De koks beginnen 's morgens al om 05.30 uur met de voorbereidingen van de maaltijden.
- Voedselpakketten en hygiënische artikelen voor vluchtelingen die geen warme maaltijden krijgen.
- Medische hulp. Doordat vluchtelingen soms wel drie weken in koude kelders hebben moeten doorbrengen, hebben zij klachten gekregen, zoals verkoudheden en pijn door artritis. Er is een vrouw die geholpen moet worden aan gangreen en de dokters proberen haar been te behouden.
- Medische behandeling voor vijf kinderen.
- Schoeisel voor vier vluchtelingenkinderen.

Bovenstaande kosten bedragen € 10.326,85.

Uw donaties blijven meer dan welkom

Wat een voorrecht dat we deze ontheemde mensen, als ook arme kinderen en kwetsbare ouderen in Europa en in India mogen ondersteunen. Onze hulp blijft zeer welkom en nodig. Wilt u uw steentje bijdragen en doneren? [Klik dan hier.](#)



We danken alle trouwe donateurs van Stichting Sarasvati Mataji voor het mogelijk maken van deze projecten. Via onze nieuwsbrieven zullen wij u op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen.

www.sarasvatimataji.com



welcome@sarasvatimataji.com