



*Wat bedoelen wij met Be Good, Do Good
(uitspraak Swami Sivananda)*

We zijn ons er steeds bewust van dat alleen geld en materiële middelen niet de oplossing is, maar slechts hulpmiddelen om zichtbaar iets tot stand te brengen. De werkelijke oplossing ligt in het veranderen van het bewustzijn. We zullen dan de juiste handelingen plegen die geen schade aan onszelf en onze omgeving aanrichten.

De eerste jaren (14 jaar geleden), toen ik India voor het eerst bezocht, werd ik geraakt door de dienstbaarheid en nederigheid van de Indiërs. Door de globalisering wordt dit bij sommige jongeren minder. Het materialisme neemt bezit van hun. Er is een gezegde 'jong geleerd, oud gedaan'. Vandaar dat de juiste vorm van onderwijs zo belangrijk is. Het is niet de bedoeling dat wij ze naar een westers model willen veranderen, maar ze volledig hun eigen identiteit en essentie laten behouden. De grote wijsheid komt uit India. Er zijn nog steeds wijsgerige universiteiten ooit opgericht door Swami Vivekananda, die een groot geestelijk leraar was.



Een deel van onze taak zal zijn, bij het bouwen van een school in de Himalaya, mee te werken aan het vinden van de juiste leraren, die over kunnen brengen waar het werkelijk om gaat. Wij doen dat door middel van het beschikbaar stellen van financiële middelen. Uiteindelijk is het de taak van ieder mens om op zoek te gaan naar zichzelf en niet steeds verder van eigen essentie verwijderd te raken. Dat kan alleen door middel van bewustzijn.

Help ons alstublieft door middel van donaties mee te werken aan een betere wereld. Waar ook plaats is voor arme kinderen en hulpbehoevende ouderen.

Voorzitter van Stichting Sarasvati Mataji,
Mevrouw H. Blom