



### *Feestelijke opening bibliotheek*

In september waren de bouwwerkzaamheden bij de Gomaniwala basisschool gestart. Bij onze terugkeer in Rishikesh in december waren alle werkzaamheden gereed. Het terrein is nu geheel door een muur omsloten, er zijn drie waterkraantjes voor de 70 leerlingen en een aantal kapotte deuren is vervangen. Maar het grootste project is de bouw van het extra lokaal. Deze wordt als bibliotheek en extra eetruimte gebruikt bij slecht weer. In het lokaal staat een kast voor de boeken en ligt een mat op de grond om op te zitten zodat de kinderen daar kunnen lezen en eten.

De hoofdlerares van de school had een feestelijke plechtigheid gemaakt van de opening van het nieuwe lokaal. Met bloemenkransen en het officieel doorknippen van een lintje door de oprichtster van de stichting, mevrouw Blom, werd de bibliotheek geopend. De kinderen zaten op de grond te luisteren en keken toe naar wat er allemaal gebeurde. Er werden veel foto's gemaakt door een aantal aanwezige moeders en leraressen. Het is geen alledaagse gang van zaken voor deze Indiërs om samen met de mensen van een buitenlandse stichting een feest te vieren rondom de afronding van de werkzaamheden.



De hoofdlerares liet weten erg blij te zijn met het opknappen van de school. Binnenkort komen de boeken binnen en kunnen de kinderen naar hartenlust genieten van de bibliotheek.

## De dag van de Leraar

In de nieuwsbrief van oktober 2017 schreven we over *Clean India Day*. Deze dag viel op 5 september. Op diezelfde dag was het ook *Teachers Day*. Omdat er een waardevolle gedachte achter deze dag zit, willen we hier graag meer over vertellen.

In India wordt op 5 september *Teachers Day* gevierd als een teken van eerbetoon aan leraren. De gedachte erachter is dat veel mensen in hun leven een leraar tegenkomen die een verschil heeft gemaakt in zijn of haar leven. Leraren die belangrijke



positieve veranderingen in het leven van hun studenten creëren, worden geëerd. *Teachers Day* is ontstaan vanuit een eerbetoon aan Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. Deze Indiase filosoof en staatsman was de eerste vicepresident en de tweede president van India. Hij wordt door vele Indiërs gezien als voorbeeld van een geweldige leraar. Toen hij president werd vroegen enkele studenten en vrienden hem toestemming om zijn verjaardag te vieren, op 5 september. Hij antwoordde: "In plaats van mijn verjaardag te vieren, zou het mij een waardig privilege zijn als 5 september als *Teachers Day* wordt beschouwd." Op zijn verjaardag worden sindsdien alle leraren geëerd.

De leerlingen van de Gomaniwala basisschool staan op *Teachers Day* stil bij wat hun leraar betekent, met een pen en een tekening voor hun leraar en het schrijven over hun lievelingsleraar. "Red is rose, sky is blue, Oh my teacher, I love you", staat er aan de binnenkant van deze mooie kaart.

## Nieuwe schoolbanken

In oktober 2017 heeft de Munikireti basisschool in Rishikesh tien nieuwe schoolbanken gekregen, zodat de leerlingen weer comfortabel in de schoolbanken zitten.







Voor een buitenlandse stichting in India is het niet altijd eenvoudig om de juiste wegen te bewandelen om projecten voor de kinderen te realiseren. De ervaring in ons eerste jaar heeft ons laten zien dat we beter via een Indiase Trust kunnen werken om onze doelen te bereiken.

We gebruiken het netwerk en de lokale kennis in India van *Sad Guru Manu Maharaj Trust*. De visie van de Trust is gelijkwaardig aan de visie van Sarasvati Mataji. Het zorgvuldig en efficiënt omgaan met de donaties om de kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen in hun ontwikkeling staat centraal. We werken beiden onder volledige goedkeuring van de Nederlandse en Indiase regelgevingen die gelden voor goede doelen. Zo houden we de onkosten beperkt. In India én in de Nederlandse organisatie van Stichting Sarasvati Mataji.



We hebben een start gemaakt met twee initiatieven. We gaan nog een overheidsschool in de omgeving van Rishikesh ondersteunen. Op de wensenlijst staan onder meer nieuwe schoolbanken, yogamatten en een nieuw dak. Daarnaast starten we een groter project. In de bergen ten oosten van Rishikesh wordt een stuk grond gekocht om een school op te richten. Met de bedoeling om zoveel mogelijk kinderen gratis onderwijs te laten volgen.